



Stichting
Rozenkruis

platform voor gnostiek hermetisch denken

Het symposion wordt in verband met de richtlijnen van de overheid op 19 juni 2021 opgenomen op Renova te Bilthoven en is een week later op 26 juni te beluisteren als podcast via stichtingrozenkruis.nl.

Symposion

PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

INNERLIJK CHRISTENDOM IN HOOPVOLLE TIJDEN



‘De geest waait waarheen hij wil’, zegt het Bijbelwoord; en als hij plaatsen en geesten aantreft waarin hij aanknopingspunten vindt, zijn dat hoopvolle tijden. In de 11^e en 12^e eeuw was dat ook zo in Occitanië. Daar schoot het oerchristendom wortel, en haar vrije geest en spirituele erfenis werden in de laat 19^e en begin 20^e eeuw herontdekt. Eerst in Zuid-Frankrijk, en later, via Antoine Gadal, bijvoorbeeld door de stichters van het moderne Rozenkruis in Nederland. *Plaatsen waar de geest waait* is een boek dat daarover gaat; de auteurs ervan zullen vertellen over die herontdekking van ‘de vrije geest’, vaak gekoppeld aan een beleven van een oerchristendom door de eeuwen heen. Een pleidooi voor een innerlijk christendom dat steeds opnieuw klinkt, vergezeld van bijzondere tekenen en impulsen. Dick van Niekerk, historicus, schetst een betoverend beeld over hoe die ‘draad van Ariadne’ door de tijd loopt. Eite Kolthoff vertelt wat ‘innerlijke stilte’ aan geestelijke vergezichten kan brengen. Schrijver Désanne van Brederode heeft in haar leven het innerlijk christendom voluit omarmd en zij neemt ons mee in de praktijk daarvan. Zij ziet antroposofie, waarmee zij zich op een vrije manier verbonden voelt, als een hulp om zo goed mogelijk een echte naaste en een open, lerende wereldburger te worden. Musici trakteren ons tussen de podcasts door op muziek - hedendaags gecomponeerd maar met verwijzingen naar tijden en gebeurtenissen waarvan wij nu nog profiteren.

Dagvoorzitter: Jessica van der Sluis

MIRJAM DUIVENVOORDEN

Joana, kerk van liefde

De johanneïsche lijn van de kathaarse kerk

Libertat, Paratge, Convivencia – vrijheid, liefde, samenleven in vrede. In het oerchristendom naar het kathaarse beleven was gelijkwaardigheid van de vrouw vanzelfsprekend. In zo’n atmosfeer kon ‘Joana’, de kathaarse kerk of het katharisme – met enerzijds haar inwijdingsleer en anderzijds het praktisch bewijs van haar liefde door iedere mens bij te staan in zijn dagelijkse levenspraktijk – uitgroeien tot grote spirituele hoogte. Mede aan de hand van teksten van Gadal neemt de spreekster u mee in deze ware geest van christendom, die in feite tijdloos en universeel is.

EITE KOLTHOFF

Stille waarneming, de kracht van het hart

Golven levend water stromen in toenemende kracht vanuit het goddelijk kosmische Hart uit over onze aarde. Onze ziel herinnert zich meer en meer haar Oorspronkelijkheid. In deze podcast onderzoeken we hoe we het spanningsveld tussen de ontwakende ziel en het oude houvast en identiteit van ons schaduw-Ik kunnen neutraliseren. Stille waarneming vanuit het hart is de sleutel; stille getuige zijn van een zich herstellende eenheid tussen Geest, Ziel en Lichaam...

DICK VAN NIEKERK

Van katharen tot heden

Innerlijk christendom: juist nu!

Het zijn juist de katharen geweest die – behalve het Onzevader – alle gebeden en hymnen over boord gezet hebben. Binnen hun voor die tijd revolutionaire innerlijk christendom leefden zij voor dat mensen bij wijze van gebed in hun ‘innerlijke binnenkamer’ konden gaan om daar te luisteren naar de brief die in het hart geschreven stond. Het zou het begin worden van een doorbraak-christendom dat we terugvinden bij de Rijnlandse mystici uit de 14^e eeuw, zoals Meister Eckhart, bij de Nederlandse gnostici en spiritualisten uit de 16^e eeuw zoals Bredero, Coornhert, Spiegel en David Joris. En bij de klassieke Rozenkruisers. Dick van Niekerk zal een lans breken voor dit christendom in de huidige tijd: lichtend en verbindend, de innerlijke weg openend voor zelfbevrijding en toekomst biedend aan deze wereld.

DÉSANNE VAN BREDERODE

Wakker voor de ontmoetingen

Opmerkelijk aan Jezus Christus is dat hij geen uitvoerige leer verkondigde en al zeker niet binnen de muren van een eigen gebedshuis of tempel. In de evangeliën is hij vrijwel altijd buiten, wandelend, handelend, in beweging. En wakker voor de ontmoetingen, noden en vragen die op zijn weg komen. Slechts éénmaal leren we hem slapend kennen: aan boord van een boot in een woeste storm, kennelijk in vol vertrouwen. In de vele eeuwen christendom zijn zijn woorden en daden op tal van manieren toegelicht en uitgelegd. Met soms tot gevolg dat navolging een kwestie van het naleven van strikte regels werd, en er weinig ruimte overbleef voor de ervaring en beleving van de liefde die Christus belichaamde. Horen we zijn vraag aan ons nog? Wat is er voor nodig om die te vernemen? En: hoe te antwoorden? Hoe in overgave en geloof te rusten in de woelige stormen van deze tijd – en juist gevoelig te worden voor die vraag die Jezus in de Hof van Olijven aan zijn leerlingen stelde: ‘Kunnen jullie dan niet één uur met mij waken?’ Een podcast in de vorm van een persoonlijke verkenning.

PETER HUIJS

‘Tout va au point’

Innerlijk christendom is een erg actieve innerlijke houding, en iets anders dan van binnen in een devote roes gaan. Want denken, voelen of die roes maken niet wie je bent, maar jij, als vrije geest, bepaalt wat er gedacht en gevoeld wordt. Als je het aankunt. Antoine Gadal's leven was een zoektocht van de vrije geest langs alle niveaus van het mens zijn. Voor hem waren ‘vrije geest’ en ‘liefde’ synoniemen – hij wist dat beide ‘God’ zijn, en God beide is. In de podcast bespreken we opmerkelijke momenten in zijn leven, waarin die visie naar voren komt. Maar waarom was dan zijn motto: ‘Patienter – geduld, en: ‘tout va au point’ – alles zal goed uitwerken?



Ondersteun dit symposion en ons werk! Word vriend en doneer via stichtingrozenkruis.nl/word-vriend-van-stichting-rozenkruis

Scan voor
meer info



stichtingrozenkruis.nl

NB Houd onze website in de gaten. Vanaf 26 juni zijn alle bijdragen als podcasts via stichtingrozenkruis.nl te beluisteren.



Stichting
Rozenkruis

platform voor gnostiek, hermetisch denken

Symposium

PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

Innerlijk christendom in hoopvolle tijden

De Roep

*Voor de Hemelen geschapen waren
en alle sterren hun plaats gevonden hadden,
waren we Een
in Gods Eigen Hart.*

Weet je dat nog?

Weet je nog

dat we ons afvroegen

hoe het zou zijn

om op deze aarde te lopen

en onze ware natuur te vergeten

en alleen nog te geloven in onze gedroomde werkelijkheid?

Hoe vaak

kwamen we elkaar niet tegen

op deze eenzame planeet,

slappend naar ons ware Zelf en Thuis...

O geliefde, ontwaak, ontwaak, ontwaak!

Uit Adwaita-traditie

Zaterdag 26 juni 2021

De aarde, onvoorstelbaar oud, kenmerkt zich in haar ontwikkeling door kantelpunten, en hetzelfde is waar voor de mensheidsontwikkeling. Zo'n kantelpunt betekent altijd een extra sprong in het bewustzijn.

Het lijkt wel alsof we ook nu in zo'n tijd leven. Daarom durven we te spreken van hoopvolle tijden.

Luister mee naar de podcast op
zaterdag 26 juni vanaf 14.00 uur op [Stichtingrozenkruis.nl](https://www.stichtingrozenkruis.nl)